

## Vraag het aan Morya



### Je kan het overstijgen

“Wanneer je duistere plaatsen bezoekt op deze aarde, zal je aangegrepen worden door de atmosfeer die daar is en dan kan het zijn dat je jezelf vertroebeld vindt door wat je meemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen dat de aarde slecht is. Dat wil wel zeggen dat de dingen die op bepaalde plaatsen gebeuren niet bijster goed zijn en dat je dat kan overstijgen.

Wees je daar bewust van want je kan op elke plaats waar je komt of waar je woont, een diepte in jezelf ontdekken die alles overstijgt. Weet dat je altijd tot rust kan komen, in welke situatie dan ook.

De situatie waar je bent, mag nog zo gespannen zijn en moeilijk, je kan toch tot rust komen als je jezelf ziet en als je weet dat je goed bent. Zo kan je het begrijpen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”  
(uit hoofdstuk 8: ‘Met jezelf bezig zijn’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 315

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---